

Teksten voor de Hoofdman – Kringdag Gildenkring Hoge Schuts

In dit document staan de teksten en toespraken die voor de Hoofdman van het organiserende gilde van toepassing zijn tijdens de Kringdag van Gildenkring Hoge Schuts.

Alles staat gerubriceerd op volgorde van de Kringdag.

De stukken tekst die **<geel gearceerd, cursief/vet gedrukt tussen haakjes>** geplaatst zijn, dienen aangepast te worden met de juiste gegevens. De overige, *cursief/vet gedrukte*, tekst kan naar believen door de Hoofdman worden aangepast of vervangen.

Teksten voor de Hoofdman – Kringdag Gildenkring Hoge Schuts

Gildemis

(Welkomstwoord aan begin van de mis.)

Welkomstwoord Mis

Gildebroeders, gildezusters, genodigden en overige aanwezigen, ik heet u allen van harte welkom hier in de **<parochiekerk van de Heilige ... of anderszins>** te **<plaats>**.

*Wij zijn hier allen tezamen om ter gelegenheid van de Kringdag van Gildenkring Hoge Schuts de Gildedag te beginnen met een eucharistieviering. Samen vieren, samen beleven is zoveel hetzelfde als Samen in Broederschap. Ik nodig u dan ook van harte uit om samen met alle gildebroeders van **<Gildenaam> <Plaats>** en alle gildebroeders en gildezusters van Gildenkring Hoge Schuts deze eucharistieviering te vieren. En namens het gilde **<Gildenaam>** wens ik u allen een goede dienst toe.*

(Na de heilige communie vlak voor het uitroepen van de zegening.)

Mededeling:

Gildebroeders en gildezusters, wij maken ons op voor de EED van TROUW aan het kerkelijk gezag.

Mag ik **<Bisschop, Pastor, voorganger>** en Koning **<naam koning eigen gilde>** verzoeken om voor het altaar plaats te nemen voor het in ontvangst nemen van de Eed van Trouw aan het kerkelijk gezag. Ik wil graag de Hoofdman van Gildenkring Hoge Schuts Hans de Visser verzoeken om samen met ondergetekende hierbij aanwezig te zijn.

Hoofdman geeft commando:

Vaandrig, hernieuw de eed van trouw aan het kerkelijk gezag

Teksten voor de Hoofdman – Kringdag Gildenkring Hoge Schuts

Dankwoord door de Hoofdman

Gildebroeders, gildezusters, genodigden en overige aanwezigen, ik dank u allen voor uw aanwezigheid tijdens deze plechtige eucharistieviering. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar **<naam voorganger>** voor de wijze waarop hij ons in deze eucharistieviering is voorgegaan. Uiteraard een groot woord van dank richting het **<naam koor>** voor hun voortreffelijke opluistering van deze eucharistieviering.

Ik hoop van harte dat u tijdens deze eucharistieviering een stukje op de goede weg bent geholpen. Een stukje op de goede weg van de waarheid, een stukje op de goede weg om samen in broederschap datgene te beleven wat u lief is.

Na het dankwoord volgt de zegen en gaan de celebranten zich omkleden om aanwezig te kunnen zijn bij de erewijn en de koffietafel.

De hoofdman blijft bij de microfoon staan tijdens de zegen om meteen daarna zijn mededelingen te kunnen doen. Onder het omkleden doet de hoofdman zijn mededelingen.

Mededelingen

Gildebroeders, gildezusters, geachte aanwezigen,
Zo dadelijk verlaten we de kerk in de volgorde zoals we binnengekomen zijn.
We verzoeken de parochianen te blijven zitten totdat de gilden de kerk hebben verlaten.

Na deze gildemis worden de genodigden, die in het bezit zijn van een uitnodiging, verwacht in **<locatie>** voor de Erewijn.

Ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid en ik zie u graag terug tijdens of langs de optocht door de straten van **<plaatsnaam>** of verder gedurende de Gildedag op het feestterrein.

Dank u wel.

Erewijn

Gebed voor het begin van de koffietafel <Pastor of anderszins>

Aanvang Erewijn

Sprekers

- Burgemeester
- Kringhoofdman
- **Hoofdman organiserende gilde**

Toespraak

Geachte <heer/mevrouw Burgemeester en namen van andere, met naam te noemen genodigden>, beste gildebroeders, gildezusters, en overige genodigden. Ik heet u allen van harte welkom om samen met ons op uitnodiging van de Gemeente <gemeentenaam> het glas met elkaar te heffen tijdens deze traditionele Erewijn. Een traditie die reeds vele jaren bestaat en, gelukkig, nog lang niet verloren gaat.

<Eigen toespraak of eventueel onderstaande tekst>

Ook nu geldt dat Samen in Broederschap de beste manier is om dergelijke momenten die men kort aan het hart bewaard, samen te beleven. Maar gelukkig geldt dat samen dingen doen, samen leuke momenten beleven en samen een Gildedag organiseren alleen maar mogelijk is met de volle goedkeuring en ondersteuning van alle leden. En ik mag mij als hoofdman gelukkig prijzen dat dat het geval is. Mede door de ondersteuning van en de vele werkzaamheden die verricht zijn door vele handen van evenzoveel leden, hebben wij deze Gildedag voor u allen tot stand kunnen brengen. Bijzonder fijn organiseren is het dan als men weet dan men het Gemeentebestuur achter zich heeft staan.

<Burgemeester <naam>, College van Bestuur, gemeenteraad>, mag ik u van deze plaats heel hartelijk danken voor uw inzet en medewerking die wij hebben gekregen bij het organiseren van deze dag.

Ik wens u allen een mooie Gildedag toe.

Mededeling bij einde erewijn

Gildebroeders en gildezusters, om wille van de tijd verzoeken wij u zich te begeven richting het feestterrein en de opstelplaats voor de optocht.

Opening / Massale opmars

Gildebroeders, Gildezusters van Gildenkring Hoge Schuts, genodigden en alle aanwezigen, ik heet u allen als Hoofdman van het <naam gilde> uit <plaats> van harte welkom op deze Kringdag.

<Eigen toespraak, zie voorbeeld onderstaande tekst>

Samen in Broederschap is eigenlijk ook nu weer een beetje de rode draad van deze gildedag. Verschillende onder u hebben dat reeds tijdens de Mis of Erewijn mogen ervaren.

Samen in Broederschap:

Is het gebruik mogen maken van de terreinen waarop deze Gildedag vandaag plaatsvindt.

Onze dank gaat hiervoor zeker uit naar de familie <XXX> en de familie <XXX> die belangeloos hun terreinen beschikbaar hebben gesteld.

Samen in Broederschap:

Is ook deze Gildedag organiseren met de ondersteuning van de <plaatselijke> gemeenschap en met name de <plaatselijke> verenigingen.

Samen in Broederschap:

Is zeer zeker het promoten van de jeugd binnen de Gildegemeenschap. U kunt het zien aan de prominente aanwezigheid van niet alleen onze eigen jeugd maar zeker de aanwezigheid van alle jeugd hier op het terrein aanwezig.

En tenslotte is "Samen in Broederschap" het samen met eigen Gildebroeders naar deze Gildedag toewerken. Alleen samen kan een dergelijk festijn goed gerealiseerd worden.

En gelukkig hebben we daar in het geheel niet over te klagen gehad.

<Ondanks het slechte weer> van de afgelopen dagen heeft het <XXX> Gilde naar beste eer en geweten geprobeerd om voor u allen een prachtige dag te realiseren.

We hebben geprobeerd er iets van te maken, wat naar ons inziens goed is gelukt.

Ondanks de tegenvallende weersomstandigheden moet je roeien met de riemen die je hebt, oftewel:

"Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan".

En gebleken is, Gildebroeders en Gildezusters, dat als de wil er is, er veel kan, zolang het maar Samen in Broederschap is!

Ik wens alle toeschouwers, meereizenden en andere aanwezigen een heel gezellige dag en natuurlijk alle gildebroeders en gildezusters vandaag heel veel succes en maak er allemaal een sportieve en vooral gezellige dag van.